



חיים ביתן (בזין)

בן שרה ומנחם בזין

28/01/1983 -- 25/05/1919

חיים ביתן נולד ב 1913 בארצות הברית. את ההתלהבות הציונית ספג מהוריו, שלא היו דתיים, אך הדגישו מאד את הצד הלאומי-יהודי בכל חג ואירוע. בהעדר תנועת נוער ציונית בעיירה הקטנה שבה גדל, הוא הצטרף לפעילותם הציבורית של הוריו. מגיל 15 למד עברית וחלם על עליה לארץ ישראל. כאשר עבד בבית דפוס כדי לתמוך כלכלית במשפחתו, התגבש אצלו הרעיון להצטרף בארץ ישראל לקיבוץ.

בשנת 1934 נשלח חיים כ"סתם חלוץ" (חלוץ שלא שייך לתנועה כלשהי) לעזור בהקמת מחנה קייץ של תנועת "הבונים". שם רכש נסיון ראשון בבנייה. עוד באותה שנה הוא עלה לארץ והצטרף, אחרי שהות קצרה בדגניה, לקבוצה האמריקאית באפיקים.

חיים הספיק לעבוד בתחנת הכח בנהריים ובסדום. בשנת 1936 נענה חיים לצו היישוב והתגייס למשטרה הבריטית. בשנת 1940 הוא הצטרף עם הגרעין האמריקאי ועם שולמית (למי) סגל, שאותה הביא מארצות הברית ולה נישא, ל"גרעין האנגלו בלטי" בבנימינה.

חייו של חיים סבבו במסלול של "בניין והגנה". הוא היה מעורב ללא לאות בענייני בטחון כמדריך, כ"גפיר" וכמא"ז מהתקופה של המדינה שבדרך דרך מלחמת השיחרור ועד לסיום מבצע קדש.

משנת 1951 ועד מותו ריכז חיים את ענף הבנייה בקיבוץ כפר-בלום ואת תיכנון מחנה המגורים של הקיבוץ.

כמי שנחשב בתנועת "איחוד הקבוצות והקיבוצים" למומחה בבניה, חיים התבקש ויצא לעבוד במחלקה הטכנית של התנועה וכן עסק בליווי בנייתו של קיבוץ חדש.

חיים שהיה בקי באמנות אהב את החיים והשתתף באופן פעיל במופעים שהועלו בקיבוצו. הוא תמיד היה מעורה בנעשה בקיבוץ וער לכל המתרחש בארץ ובעולם.

חיים הלך לעולמו בגיל 63. במותו הוא הותיר אחריו אישה, שולמית (למי), בת, יעל ושני בנים, שמואל ונחום.

[לדף הבית]